

## INTERVIEW ALBERT-JAN ABMA

RUG-docent Albert-Jan Abma laat zich in het dagelijks leven leiden door de maya-kalender. Samen met zijn echtgenote ontwikkelde hij een 'moderne' variant, een alternatief voor horoscopen gebaseerd op sterrenbeelden.

# 'Maya-kalender geeft vingerwijzingen'

Mannus van der Laan

**ZUIDLAREN** Afgaande op de maya-kalender is Albert-Jan Abma (32) een Rode Hemelwandelaar. Zijn 'zegel' is gebaseerd op zijn geboortedatum. De verslaggever, rekt hij even snel uit, is een Witte Hond. Deze dag staat volgens de kalender in het teken van flexibiliteit. Abma wordt op zijn wenken bediend, want de Witte Hond wilde hem op korte termijn interviewen. „Dus wist ik dat ik me meegaand moest opstellen.”

De Witte Hond spreekt de Rode Hemelwandelaar in diens rijtjeshuis in Zuidlaren, dat hij bewoont met vrouw en kinderen. In de krap bemeeten woonkamer met open keuken is ook nog plaats voor twee konijnen. Bovenop het riant hok staat een beeld van Boeddha. „Het hok oogt als een soort tempel.”

Abma doceert op de Rijksuniversiteit Groningen het vak 'mens, wetenschap en samenleving' aan bètastudenten. Het leerdoel is dat deze wis- en natuurkundeknobbels ook wat van de samenleving meekrijgen. Zelf studeerde hij scheikunde en filosofie. Maar voor de wetenschapper is er meer tussen hemel en aarde.

Het begon ermee dat zijn vrouw acht jaar geleden werd getroffen door chronische vermoeidheid. In het ziekenhuis konden ze haar niet helpen. „Dankzij een cursus mind-control leerden we met onze intuïtie en dromen werken. Het mooie was dat we allemaal dingen gingen voelen en zien die we anders altijd hadden weggedrukt.”

Toen hun bewustzijn eenmaal was geopend, raakten ze via zijn broer begeistert door de maya-kalender. Die beleefde zijn hoogtepunt tijdens de maya-cultuur in het eerste millennium na de jaartelling in het huidige Mexico. Voor hem ligt een exemplaar van *13 manen werkboek van de natuurlijke tijd* van Nicole E. Zonderhuis. Daarin staan de zegels vermeld. „Wij waren zo enthousiast over het boek dat we besloten er een



▲ Albert-Jan Abma alias de Rode Hemelwandelaar. Foto Harry Tielman

moderne uitgave van te maken, onder de titel *TimeTools2013*.”

Zijn initiatief kwam niet ongelegen, want sinds 21/12/2012 leven we volgens de maya-kalender in de nieuwe tijd. „Die zie je overal om je heen tot wasdom komen. Belangrijkste ontwikkeling is dat individualiteit verandert in collectiviteit. Innovatie is nu alleen nog mogelijk dank-

zij samenwerking. Maar zo gemakkelijk is dat niet. Je kunt alleen goed samenwerken als iedereen zijn eigen unieke puzzelstukje op de juiste plaats invoegt in de collectiviteit.”

De maya-kalender geeft mensen daarbij raad. „De klassieke astrologie gebaseerd op sterrenbeelden voldoet niet meer aan de nieuwe tijd. De maya-kalender voorspelt niet, maar

geeft vingerwijzingen hoe mensen zich moeten gedragen.”

De maya-kalender bestaat uit 20 zegels met elk 13 varianten, in totaal dus 260 combinaties. De Rode Hemelwandelaar kijkt de Witte Hond indringend aan. „20x13. Zie je het? Juist! Dat is het eerste jaar van de nieuwe tijd. Dat vind ik zo leuk eraan. Het klopt allemaal!”

*'De nieuwe tijd zie je overal om je heen tot wasdom komen'*